

Leerhuis De Open Hof

(Groene Zoom 1, Roden)



...samen luisteren, leren, liefhebben...

“Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is,
alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat
deugdzzaam is en lof verdient.”

(Paulus in Filippenzen 4:8)

Seizoen 2022 – 2023

Leerhuis De Open Hof

Vorig seizoen zijn we binnen de Open Hof gemeenschap begonnen met het organiseren van enkele kortere en langere cursussen, vanuit de gedachte dat geloven niet alleen een zaak van het hart is – dat uiteraard allereerst en allermee – maar dat kennis net zo goed belangrijk is, om ons geloof te voeden, te versterken en te verdiepen. Het leverde mooie avonden op met goede gesprekken, al gooide corona hier en daar ook wel wat roet in het eten.

Al met al zien we voldoende aanleiding om met het Leerhuis door te gaan. We komen met nieuw aanbod, waarbij naast het *denken* ook het *doen* wordt geactiveerd, bijv. hoe je handen en voeten kunt geven aan basispastoraat, of aan de roeping om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van onze God (Micha 6:8).

Tijdens het vorige seizoen kregen we ook het verzoek om na te denken over cursussen overdag. Voor sommigen is de drempel om er 's avonds nog uit te gaan te groot. We hebben ervoor gekozen om twee cursussen uit het vorige seizoen (deels) te herhalen op een dinsdag- of woensdagochtend. Uit de behoorlijk lange (maar wel succesvolle) cursus *Dogmatiek voor iedereen* presenteren we in vier ochtenden in het najaar enkele highlights, terwijl we in het voorjaar de cursus *Oude Testament* herhalen.

Naast cursussen van meerdere weken achtereen hebben we dit seizoen ook enkele losse thema-avonden geprogrammeerd. Als een langere cursus er voor jou dit seizoen niet in zit, lukt het wellicht wel om voor één zo'n avond tijd te maken. En we willen experimenteren met een zgn. 'Open podium': avonden die niet door ons, maar hopelijk spontaan door iemand anders worden ingevuld. Als je altijd al graag iets zou willen delen van je kennis of kunde op een bepaald gebied – en de relatie die je daarin voelt of legt met je geloof – dan ben je van harte uitgenodigd om je te melden. Dan kijken wij of we daar een mooie avond aan kunnen wijden.

Tot slot willen we onze kerknaam 'Open Hof' meer recht gaan doen, door ons cursusaanbod open te stellen voor alle belangstellenden. Dus ook als je geen lid bent van onze gemeente ben je van harte uitgenodigd om aan één van de cursussen deel te nemen.

Veel leerplezier onder Gods liefdevolle zegen!

--

Voor contact over het programma: wolbertmeijer@gkv-roden.nl

Voor de laatste informatie (bijv. wijzigingen/annuleringen) check www.gkv-roden.nl

Basispastoraat
(4 lessen, donderdagavond)
(Herbert Meerveld)

In de Open Hof speelt de huiskring een belangrijke rol, ook voor het pastoraat.

Maar wat is pastoraat? En hoe doe je dat?

In drie videolessen van ongeveer 20 minuten komen voorbij:

de kern van pastoraat

de verschillende vormen van pastoraat

en de benodigde vaardigheden voor pastoraat.

De laatste avond vullen we in overleg met de deelnemers in.

De Basis cursus Pastoraat is bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat.

Het maakt dus niet uit of je ervaring hebt of niet.

Wat leuk dat je meedoet! ;-)

De data en tijdstippen:

dinsdagavonden 1, 15 en 29 november en 13 december
vanaf 20:00 uur in De Open Hof

Aanmelden:

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden)

Of rechtstreeks bij de cursusleider

Herbert Meerveld hhmeerveld@ziggo.nl

Dogmatiek voor iedereen (highlights)

(4 lessen, woensdagochtend)

(Henk Baas / Herbert Meerveld)

Dat had niemand vooraf kunnen bedenken:
Dogmatiek als een avontuurlijke zoektocht naar de inhoud van ons geloof.

En toch hebben we dat het vorige seizoen zo ervaren.

Graag willen we deze zoektocht nog eens dunnetjes overdoen
voor degenen die graag bij daglicht
zich op enkele kernbegrippen uit de dogmatiek willen concentreren.



Er wordt gebruik gemaakt van
het boek 'Dogmatiek voor
iedereen' van Almatine Leene &
Wim Markus

We kiezen voor de thema's:

- Het geloof centraal (hst 1 + 2)
- God centraal (hst 5)
- Jezus centraal (hst 7)
- De Geest centraal (hst 8)

De data en tijdstippen:

Woensdagochtend 9 en 23 november / 7 en 21 december
Vanaf 10.00 uur in De Open Hof

Aanmelden:

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden)
Of rechtstreeks bij één van de cursusleiders

Henk Baas baas0842@gmail.com

Herbert Meerveld hmmeerveld@ziggo.nl

Kosten:

Het is aan te bevelen om het cursusboek aan te schaffen,
dat kost ongeveer 20 euro

Micha cursus
(6 lessen, donderdagavond,
1 doe-dag, zaterdag
1 terugblik, zondagavond)
(Eelke Horinga / Arjaan Zijlstra)

*“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)*

Ontdek hoe jij kunt meewerken in Gods Koninkrijk

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet?
Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt?
In de Micha Cursus ontdek je wat de Bijbel zegt over gerechtigheid
en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

- Zorgen voor de wereld om je heen
- Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
- Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is



De data en tijdstippen:

Donderdagavond 17 november, 1 en 15 december, 12 en 26 januari, 9 februari
Vanaf 20.00 uur in De Open Hof.

Doe-dag: zaterdag 11 maart, tijdstip in overleg

Nabespreking met *Open Hof* jeugd: zondagavond 16 april, tijdstip in overleg

Aanmelden:

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden)

Of rechtstreeks bij één van de cursusleiders

Eelke Horinga eshoringa@solcon.nl

Arjaan Zijlstra info@arjaanzijlstra.nl

Kosten:

Je hebt het werkboek nodig, dat kost ongeveer 12 euro

Hoopvol leven (tafelgesprekken voor denkers)
(7 lessen, dinsdagavond)
(Aliëtte Meerveld / Henk Baas)

Een cursus voor denkers.
In het bijzonder voor zoekers, twijfelaars en vastgelopen gelovigen.

Ben jij veranderd of is je geloof veranderd en zoek je naar ruimte?
Ben je geïnteresseerd in Jezus en zijn weg,
maar mis je de relevantie voor je dagelijks leven?
Of staat het geloof in God bij jou centraal,
maar kun je er geen woorden aangeven?
Houd je van open discussies en mooie gesprekken?

Dan is deze cursus net wat voor jou! We gaan samen op reis in de vorm van openhartige gesprekken in een ontspannen ambiance. We hopen de avonden te starten met een maaltijd en gaan daarna samen in gesprek.



We maken gebruik van het boek 'Hoopvol leven', Gert-Jan Roest.

Aan de orde komen thema's als:
Wie ben je al mens? (Hoe) Brengt Jezus hoop en leven in deze wereld? Onze post-christelijke cultuur, spirituele ervaringen, vertrouwen en wantrouwen, ethiek, andere religies en wat er maar op tafel komt.

De data en tijdstippen:

Dinsdagavond 17 en 31 januari / 14 februari / 14 en 28 maart / 11 april / 9 mei
19.00 – 22.00 uur (incl. maaltijd)

Locatie: krijg je na aanmelding z.s.m. bericht over

Aanmelden:

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden)
Of rechtstreeks bij één van de cursusleiders
Aliëtte Meerveld herbertenaliëtte@home.nl
Henk Baas baas0842@gmail.com

Kosten:

Het is aan te bevelen om het cursusboek aan te schaffen,
dat kost ongeveer 17 euro
Daarnaast maken we onderling afspraken over voorbereiding en kosten maaltijd.

Inleiding in het Oude Testament

(4 lessen, vrijdagochtend)

(Aliëtte Meerveld)

Ben je geïnteresseerd in het Oude Testament,
maar vind je het tegelijk een ingewikkelde verzameling boeken?

Nou, dan ben je niet de enige.

Ga samen met ons schatgraven in deze collectie boeken
die wereldwijd al zo lang zorgen voor inspiratie en discussie.

Waarom zou je het Oude Testament lezen?

Hoe moet je de verhalen lezen?

Is het allemaal echt gebeurd?

Kunnen we nu nog ook nog wat met deze eeuwenoude teksten?

Daarnaast is er tijdens de cursus volop ruimte voor jouw vragen en ideeën.

De data en tijdstippen:

Dinsdagochtend 7 en 21 februari / 7 en 21 maart

Vanaf 10.00 uur, Liester 35 te Roden

Aanmelden:

Via jaarkalender in Scipio (gemeenteleden)

Of rechtstreeks bij de cursusleider

Aliëtte Meerveld herbertenaliëtte@home.nl

Marriage Course (7 lessen, vrijdagavond)

(Wim en Jenny Lok / Jan en Wietske Steendam)



Tijd voor elkaar maken, blijkt de sleutel tot een gelukkige relatie te zijn, zo blijkt uit onderzoek. Vaak is er in een relatie de behoefte aan bijvoorbeeld meer gezamenlijke activiteiten, betere gesprekken met elkaar en betere seks, maar hoe ga je daarmee aan de slag? De Marriage Course (www.marriagecourse.nl) is een goed begin.

Tijdens de zeven avonden uit krijgen jij en je partner praktische handvatten om samen mee aan de slag te gaan. Elke avond begint met een heerlijk diner voor twee. Afgewisseld met inleidingen van cursusleiders ga je met z'n tweeën in gesprek over thema's als conflicten, seks, schoonfamilie, vergeving en communicatie. Er zijn dus geen groeps gesprekken, er is juist tijd voor elkaar.

De relatiecursus is leuk en goed voor je relatie, of het nou lekker loopt of juist even wat minder gaat. Een deelnemer van de Marriage Course: "Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog prima rijdt en je nergens last van hebt." Bovendien blijkt uit onderzoek dat 80% van de mensen in een vaste relatie ervan overtuigd is dat 'alles onderhoud vraagt, ook een relatie'.

Data en tijdstippen:

De cursus start in januari 2023, data volgen z.s.m.
Het gaat om 7 vrijdagavonden van 19.00 – 22.00 uur, in De Open Hof

Aanmelden:

Iedereen, korter of langer getrouwd of samenwonend, is welkom.
Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente.

Voor meer informatie of om je op te geven:

Wim en Jenny Lok, wimlok@gmail.com, 06-44053640
Jan en Wietske Steendam, wietskesteendam@gmail.com, 06-55794613

Kosten:

De cursus kost €150.
Daarvoor krijg je elke avond een diner voor twee, heerlijke koffie of thee, wat lekkers tijdens de avond en allebei een cursuswerkboek.

Dietrich Bonhoeffer
(thema-avond)
(Henk Baas)



Hij is bij velen bekend.

De Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).

Hij wordt door velen bewonderd en geciteerd.

Door orthodoxe gereformeerden, door vrijzinnigen,
door rooms-katholieke theologen.

Hij schreef boeken die tot op de dag van vandaag nog gelezen worden.

Zoals "Navolging" en "Verborgen omgang".

Wereldberoemd zijn zijn gevangenisbrieven onder de titel "Verzet en overgave".

Vlak voor het einde van de oorlog is hij door de Nazi's opgehangen.

Meerdere auteurs hebben een biografie over deze bijzondere man geschreven.

Vele theologen hebben zich door zijn werk laten inspireren.

Vooraf beroemd is zijn brief waarin hij de mening verkondigt dat de kerk moet
seculariseren, ontkerkelijken.

Waarom is deze theoloog tot op vandaag nog steeds actueel?

Graag willen we daar meer over vertellen.

Datum en tijdstip:

Dinsdagavond 10 januari, 20.00 uur in De Open Hof

Aanmelden:

Toegang zonder aanmelding

Geloof en wetenschap
(thema-avond)
(René Fransen)

Tussen geloof en wetenschap wordt altijd een zekere spanning ervaren.
Zowel van de kant van het geloof richting de wetenschap,
als van de kant van de wetenschap richting het geloof.
Hoe ga je met die spanning om?
En wat te denken van het toenemende wantrouwen
tegenover de wetenschap in het algemeen?
Denk aan discussies rond klimaat of corona.
Spannende vraag daarbij is hoe je elkaar vasthoudt als christenen,
ook bij verschil van inzicht.



Onze gastspreker René Fransen is gepromoveerd bioloog
en werkt als 'Science Writer' aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast schrijft hij wekelijks voor het Nederlands Dagblad.
Hij is auteur van het boek
Gevormd uit sterrenstof. Over schepping, ontwerp en evolutie.
René Fransen is lid van een evangelische gemeente.
Voor meer info: www.sterrenstof.info

Datum en tijdstip:

Dinsdagavond 18 april, 20.00 uur in De Open Hof

Aanmelden:

Toegang zonder aanmelding

Open podium

Als je altijd al graag iets zou willen delen van je kennis of kunde op een bepaald gebied – en de relatie die je daarin voelt of legt met je geloof – dan ben je van harte uitgenodigd om je te melden voor ons 'open podium'. Dan kijken wij of we daar een mooie avond aan kunnen wijden.

Aanmelden:

Wolbert Meijer, coördinator Leerhuis

wolbertmeijer@gkv-roden.nl

Rooster Leerhuis De Open Hof 2022-2023

Wk	Dinsdag ochtend	Dinsdag avond	Woensdag ochtend	Donderdag avond
Herfstvakantie				
43				
44		Basispastoraat (1/11)	(dankdag)	
45			Dogmatiek (9/11)	
46		Basispastoraat (15/11)		Micha-cursus (17/11)
47			Dogmatiek (23/11)	
48		Basispastoraat (29/11)		Micha-cursus (1/12)
49			Dogmatiek (7/12)	
50		Basispastoraat (13/12)		Micha-cursus (15/12)
51			Dogmatiek (21/12)	
Kerstvakantie				
2		Dietrich Bonhoeffer (10/1)		Micha-cursus (12/1)
3		Hoopvol leven (17/1)		
4				Micha-cursus (26/1)
5		Hoopvol leven (31/1)		
6	Oude Testament (7/2)			Micha-cursus (9/2)
7		Hoopvol leven (14/2)		
8	Oude Testament (21/2)			
Voorjaarsvakantie				

Rooster Leerhuis De Open Hof 2022-2023 (vervolg)

Wk	Dinsdag ochtend	Dinsdag avond	Woensdag ochtend	Donderdag avond
Voorjaarsvakantie				
10	Oude Testament (7/3)		(biddag)	Micha-cursus (zaterdag 11/3)
11		Hoopvol leven (14/3)		
12	Oude Testament (21/3)			
13		Hoopvol leven (28/3)		
14				
15		Hoopvol leven (11/4)		Micha-cursus (zondag 16/4)
16		Geloof en wetenschap (18/4)		
Meivakantie				
19		Hoopvol leven (9/5)		

NB de Marriagecourse is niet in het rooster opgenomen, de data zijn nog niet bekend zijn
 Het zal gaan om zeven vrijdagavonden vanaf januari 2023, als je je aanmeldt bij de
 cursusleiders krijg je hier tijdig informatie over.